

Wordt onze vrijheid nu beperkt,  
door de aanwezigheid van wetten?

Beperken afspraken zich tot in  
hoeverre de mens op kan letten?

Herkennen geweren nu de onschuld,  
wint men een oorlog met geduld?

Ben ik vrij om hier te lopen,  
mag ik zeggen wat ik zeg?

Ook al sta ik in je weg,  
laat me zeggen wat ik zeg en zwijg.

Zwijg van wat je lief is,  
en ga waar ik wil gaan.  
Dwing egocentrisme af,

maak jezelf vrij, ga staan.  
We kennen toch geen straf.

Word nou eens wakker,  
denk eens na.

Vrijheid spreek je af!

Ricardo Frederiks