

Wat is vrijheid?

Vrijheid is het recht om vrij te zijn.

Vrijheid is het recht om eigen beslissingen te nemen.

Vrijheid is de sleutel tot het leven.

In deze wereld is er geen vrijheid, terwijl het er wel is.

In deze wereld word je denken beïnvloed door alles om je heen.

Je kunt niet eens zelf bepalen hoe je wilt leven, dit doet de economie.

Je word misleid door alles om je heen.

Maar kies je voor het aangeprezen of voor je wil?

Je kunt zelf bepalen wat je wilt, als je maar in vrijheid gelooft.

Maar kun je in vrijheid geloven?

Dit is je eigen mening, daar heb je vrijheid in.

Wat is vrijheid?

Vrijheid is alles, maar ook niks