

## Herdenkingsconcert 4 mei 2016 Kerk Templesplein

### Duo voordracht 1.2 door **Sterre Zambon (Bernardinus College)**

Uit: Kinderkroniek 1940 – 1945

Willy Lindwer

De laatste zeven maanden

Westerbork, 21 juni 1943

Hannah Elisabeth Pick-Goslar (Lies Goossens in het Dagboek van Anne Frank):  
Dat ging allemaal goed tot de 20<sup>ste</sup> juni 1943, de grote razzia in Amsterdam-Zuid.

Op die dag begonnen de Duitsers iets nieuws. Zij hebben heel Zuid afgezet, s'ochtends om vijf uur terwijl iedereen sliep. En ze gingen van deur tot deur, belden aan en vroegen:

“Wonen hier joden?”

“Ja”

“Een kwartiertje heeft u de tijd, neem een rugzak doe er een paar dingen in en vlug naar buiten”

Dat was onze beurt, dus ook wij konden inpakken. Geen paspoort of zo hielp. We kregen een kwartier, en moesten mee.

De mensen vragen me wel eens: “Hoe kon je zomaar meegaan, waarom hebben jullie niet geschoten of waarom hebben jullie niets gezegd?” Dat kon niet. Er waren honderden Duitsers met geweren en jij was maar alleen, je was machteloos. En als iemand eens een keer iets deed dan kregen alle anderen een hele zware straf. Dus we konden niets doen; we werden afgevoerd in vrachtwagens. Een Duitse buurvrouw – geen jodin – was maar een half jaar daarvoor onder ons komen wonen met haar man en die was erg gek op mijn zusje en ze ging naar de Duitse officier en smeekte hem:

”Mag ik niet tenminste dat kleine meisje nemen?”

En die man heeft haar toegeschreeuwd: “Hoe kunt u zich niet schamen als Nederlandse christen?”

En zij zegt:

“O nee, ik ben een Duitse christen en ik schaam me niet.”

Waarop ze flauw viel.