

**Herdenkingsconcert 4 mei 2016 Kerk Tempsplein**  
**Duo voordracht 4.1 door Marc Rademakers (Grotius College)**

Uit: Kinderkroniek 1940 – 1945

Ed van Thijn

Westerbork, 15 mei 1945

Lieve vader en moeder;

Ik zit al 3 en een halve maand in Westerbork. Ik maak het goed. Een paar weken geleden hoorden we vreselijk schieten en de zelfde middag kwamen de Canadezen in het kamp. Later kwam een van de ondergrondse en zei dat jullie in Amsterdam waren en later hoorde ik dat Amsterdam en heel bezet Nederland overgegeven was!!!! Gisteren hebben wij voor het eerst witbrood gekregen.

Vele kussen van Eddij, barak 5