

Stadhuis

Voorgedragen door Vjosa Shabanaj, leerling van Sintermeerten College

"Vergeet me niet"

Wanneer je
Met je hoofd gebogen
Mijn naam nog
In de stenen ziet
Lees me dan en
Luister naar me
Want ik vraag je
Vergeet me niet

De grijze stad heeft
Kleur gekregen
De tijd wordt verzwegen
En er klinkt
Een nieuw lied
Vogels zingen, en
Mensen lachen, en
Er wordt gewerkt
Aan de toekomst, maar
Deze stad
Vergeet me niet

Het lijkt alweer
Zo lang geleden
Dat ik deze stad
Samen met de oorlog
Verliet
Maar ook als je
Aan de toekomst werkt
Werk voor de vrede, en
Vergeet me niet

Geloof samen met mij
In een stad
Vol van vrede
In een toekomst vol kansen
En zonneschijn
In het verschiet
Laat ons geloven, en
Laten we beloven
Al is het nog zo lang geleden
We vergeten het niet

Judith Pieters

“En als je me ziet”

En als je me ziet
wil je dan heel even
of misschien nog wel langer dan heel even
stil blijven staan
mij lezen
mij herdenken
en mij niet zomaar ineens
voorbij laten gaan

En als je me ziet
wil je dan niet rennen
wil je dan niet vluchten
maar luisteren
naar de sprookjes, en
de verhalen, en
de geruchten

En als je me ziet
wil je dan misschien
heel erg luid
en meer dan duidelijk voordragen
zodat mijn naam
zodat mijn herinnering
in de straten
en in de stad
nooit zal vervagen

En als je me ziet
mag je naar beneden kijken
maar kijk niet op mij neer
bedenk vooral
en ook ieder jaar
wat vrede is
en waarom ook alweer

Jobke van Bergen

Akerstraat

voorgedragen door Pearl Theunissen, leerling van Basisschool de Ganzerik

"Ik loop door de stad"

Ik loop door de stad
En kijk om me heen
De mensen die lachen
De mensen die praten
Maar van die stenen op de grond
Hebben ze niets in de gaten

Ik loop door de stad
En kijk om me heen
De terrassen zijn vol
De straten zijn druk
We leven hier in vrede
En wat is dát een groot geluk

Ik loop door de stad
En kijk om me heen
Ik denk aan de oorlog
Ik denk aan de mensen
Die nooit teruggekomen zijn
Al hadden zij nog zoveel wensen

Ik loop door de stad
En kijk om me heen
Er zijn mensen gekomen
Er zijn mensen gegaan
En door de stenen op de grond
Blijft hun herinnering bestaan

Judith Pieters